

CRISIS DOOR VRIENDJESPOLITIEK

2006-06-29

Zo... het doek is gevallen voor het kabinet Balkenende. Na een paar ellenlange vergaderingen blijkt deze regering te zijn gevallen over het asielbeleid. Niet over het onmenselijke bewind van Rita Verdonk, waar zoveel anonieme asielzoekers de dupe van zijn geworden. Maar doordat het ditmaal toevallig over een goede bekende ging.

Kamerleden zijn net echte mensen... als het over 26.000 vreemdelingen gaat, dan knijpen ze hun ogen dicht. Maar als het over een van hun eigen collega 's gaat, dan worden ze plotseling echt kwaad.

Raar. Want een kamerlid zit er voor iedereen. Niet voor hun eigen buurman, achterneef of een toevallige collega. Zoals SP-kamerlid Jan de Wit het formuleerde tijdens het kamerdebat: gelijke monniken, gelijke kappen. We mogen dan ook verwachten dat al die mensen die nu al zo lang zitten te wachten op een generaal pardon, eindelijk krijgen waar ze recht op hebben. Daar kunnen ze nu niet meer om heen.

Natuurlijk is het verstandig dat D66 uit dit kabinet stapt. Dat hadden ze al vele eerder moeten doen. Maar waarom zijn ze niet gestruikeld over de uitkleding van het zorgstelsel, over de lange wachtlijsten, over de hoge inkomens in de publieke sector, over het zenden van militairen naar Afghanistan... zo kan ik nog wel een hele tijd doorgaan.

Wanneer er vervroegde verkiezingen komen (dat schijnt nog niet eens zeker te zijn) dan zullen wij niet nalaten om de kiezer te herinneren aan die hele bak ellendige maatregelen van dit kabinet.

Roel Akkerman.